

Lebuinuslezing 2020

Daan Rovers

Denker des Vaderlands

Pleidooi voor de
gematigde mening



donderdag
2 april 2020
19.30 uur
Lebuinuskerk
Deventer



Meer info?
www.lebuinuskerk.nl/vrienden

 Volg ons op Instagram!

Fotografie: Ruud Pos

Lebuinuslezing 2020

“Pleidooi voor de gematigde mening”

Aankondiging Lebuinuslezing 2 april 2020 Daan Roovers (Denker des Vaderlands)

April is de maand van de Filosofie.

De Stichting Vrienden van de Lebuinus en Boekhandel Praamstra zijn verheugd dat de jaarlijkse Lebuinuslezing wordt uitgesproken door Daan Roovers, Denker des Vaderlands.

Volgens Daan Roovers wordt het tijd om iets aan de polarisatie in de samenleving te doen. De titel van haar Lebuinuslezing luidt *‘Pleidooi voor de gematigde mening’*.

We lijden aan opiniedruk: binnen elk debat moet je kleur bekennen en partij kiezen. Een middenstem lijkt bijna niet mogelijk. Filosoof Daan Roovers pleit ervoor een podium te geven aan de gematigde mening.

Wij nodigen u van harte uit om deze jaarlijkse Lebuinuslezing bij te wonen op donderdagavond **2 april 2020** **aanvang 19.30 uur**. De Lebuinuskkerk is open vanaf 19.00 uur.

TOEGANG:
10 EURO (voorverkoop € 8,-)

5 EURO voor Vrienden van de Lebuinus en studenten.
Kaarten beschikbaar via www.lebuinuskkerk.nl/vrienden
en in de winkel in de Lebuinuskkerk.

Na afloop van de lezing zijn de boeken van Daan Roovers te koop bij de stand van Praamstra.
Wanneer u daar prijs op stelt kunt u die ook laten signeren.

